

Versyp Edgard °1911

Jeugdijaren

Edgard Versyp werd op 26 april 1911 geboren te Brugge.
Over zijn ouders en zijn jeugdijaren is (tot op heden) niets bekend.

Beroepsleven

Edgard Versyp verbleef vaak in Brussel, hoewel hij was gedomicileerd in Schaarbeek.
Af en toe kon hij als tekenaar een centje bijverdienen.

Bleef hij vrijgezel?

Landloper

In de jaren 1950 maakte Edgar Versyp al driemaal kennis met het gerecht en met vrijheidsberoving.

Edgard Versyp was 54 jaar toen hij zich in 1965 vrijwillig aanmeldde bij de politie van Brussel. Hij beweerde dat hij geen vaste woonplaats had, nergens werkte en dus geen bron van inkomsten had. Hij vroeg om te worden "geplaatst in een liefdadigheidsinstelling". Blijkbaar was hij al wel bekend bij de Dienst voor Sociale Wederaanpassing van Brussel. Edgard Versyp was, volgens hen, onverschillig en lui waardoor elke poging om hem weer aan het werk te krijgen mislukten. Op basis van die gegevens besliste de politierechter om Versyp ter beschikking te stellen van de regering. Hij werd voor twee jaar doorverwezen naar een bedelaarsgesticht. Zo belandde hij op 12 november 1965 in de landloperskolonie van Wortel. Van daaruit verhuisde hij kortstondig naar de strafinrichting van Merksplas en daarna ook naar Turnhout.

Maar Edgard Versyp was niet tevreden met die beslissingen. Hij beweerde dat hij in Wortel werk moest doen waarvoor hij niet bekwaam was, en dat men weigerde om werk te laten uitvoeren dat hij wel kon.

Omdat de gevangenisdirectie niet wilde luisteren, schreef hij een brief naar de minister van justitie. Hij vroeg daarin om te worden overgeplaatst naar de gevangenis van St-Gillis, want dan zou hij met de hulp van de sociale dienst aldaar terug ingeschakeld kunnen worden in het "sociaal bestel".

Omdat ook de minister niet naar hem wilde luisteren, schreef hij een brief naar de Commissie van de Rechten van de Mens. Daarin beweerde hij dat de politierechter een verkeerde beslissing had genomen, want hij had toen wel een vaste woonst in Schaarbeek. Een kans op verdediging werd toen niet gegeven, want de hele zitting duurde maar twee minuten. In zijn brief gaf hij ook nog commentaar op de regeling dat een landloper 2000 Bfr moest "verdienen", terwijl er geen werk werd aangeboden door de gevangenisdirectie. Hij klaagde ook de regering aan, omdat deze werkwijze alleen maar resulteert in het laten verrichten van veel werk door landlopers die bijna gratis moesten werken.

Uiteindelijk werd Versyp, na een gunstig advies van de directie in Wortel, vrijgelaten krachtens een ministerieel besluit. Op 20 april 1967 werd hij overgebracht naar de gevangenis van St.-Gillis, waar hij op 10 augustus 1967 in vrijheid werd gesteld na een internering van één jaar en negen maanden,

Wat er daarna men hem gebeurde, is niet bekend.

KG

Bronnen:

- > Landlopersdossiers in Rijksarchief Antwerpen, via archiefingang M36, RWK 1996-1997.
- > Hilda Polleunus, "De zaak De Wilde, Ooms en Versyp", paper n.a.v. een seminarie staatsrecht 1980-1981.