

# Van Den Bauwhede Albert °1910

## De familienaam

Er is wat verwarring over de juiste schrijfwijze van de familienaam: Van Den Bauwhede, Vanden Bauwhede, Vander Bauwede, enz. In de archieven van de gevangenis koos men uiteindelijk voor Van Den Bauwhede.

Tijdens ons onderzoek kwamen we in contact met de familie, met als schrijfwijze Vander Bauwede.

## Zijn ouders

Albert Van Den Bauwhede werd op 2 maart 1910 geboren te Hansbeke, nu een deelgemeente van Deinze. Albert was de zoon van August Van Den Bauwhede en Maria Prudentia Van Laecke. Albert was de jongste uit een gezin van zeven kinderen. Als jonge snaak maakte hij de Eerste Wereld-oorlog mee. Meteen na deze Grote Oorlog verhuisden heel wat Belgen naar Noord-Frankrijk omdat daar veel boerderijen leeg stonden. Zowel August van Den Bauwhede als drie van de vier broers weken met hun gezin om die reden uit naar Frankrijk. De kinderen van August kregen dus een franstalige opvoeding, maar ze behielden wel de Belgische nationaliteit.



## Huwelijk

Albert Van Den Bauwhede leerde zijn toekomstige vrouw Maria Delander in Frankrijk kennen. Zij was de dochter van Belgen die ook na de Eerste Wereldoorlog waren uitgeweken naar Frankrijk. Albert was ca. 20 jaar toen hij en Maria Delander in het huwelijksbootje stapte in Frankrijk, in het departement Maine et Loire. Uit dit huwelijk werden te Courville-sur-Eure in Frankrijk zes kinderen geboren: André (°1930), Michel (°1931), Guy (°1932), Monique (°1934), Simonne (°1936) en Banora (°1937).

## Zijn actief leven

Albert wilde blijkbaar veel geld verdienen op korte tijd. Als metser maakte hij lange dagen. Zijn vrouw zat vaak alleen. Ze mocht de kinderen alleen opvoeden. Hun huwelijk hield dus geen stand. In 1964 scheidden hun wegen. Albert verbrak toen elk contact met de familie. Maar ook de kinderen wilden niets meer te maken hebben met hun vader. Zowel Maria Delander als de kinderen bleven in Frankrijk wonen, in Chartres en in Courtville.

Ten gevolge van een ongelukje in 1962 stopte Albert zijn job als metser, omdat hij "draaierig" werd als hij op de stelling stond. Vanaf dan werkte hij nabij Parijs in de bloemmolens.

## Albert werd landloper

Omwille van een diefstal in Frankrijk vloog Albert Van Den Bauwhede er in de gevangenis. Op het einde van zijn straftijd werd hij door de Franse politie over de grens gezet, want officieel was hij een Belg.

Voor Albert Van Den Bauwhede was het natuurlijk echt wel moeilijk om in België werk te vinden: hij had geen identiteits-bewijs, geen adres, maar wel een strafblad. Eigenlijk was hij een vreemde in België. Hij had ervaring als metser, maar kon dit beroep niet meer uitoefenen. Hij was dus gedoemd om al bedelend en zwervend in leven te blijven. Het duurde dus niet lang of hij werd aangehouden. Op 17 oktober 1965 werd Albert Van Den Bauwhede (55 jaar) voorgeleid voor de rechtbank van Bergen. De rechter stelde vast dat hij zonder middelen van bestaan was. Daarom werd hij voor

onbepaalde duur als landloper naar de Rijksweldadigheidskolonie van Wortel gestuurd. Hij arriveerde er op 22 oktober 1965. Hij gaf aan dat hij zich wilde herpakken. Na zijn vrijlating zou hij dan in de buurt van Gent werk gaan zoeken als boerenknecht of als fabrieksarbeider. Anderhalf jaar later, op 8 mei 1967 vertrok hij als een vrij man.

Albert Van Den Bauwhede ging evenwel niet naar Gent, maar naar Bergen. Het geld, dat hij in Wortel verdiende was immers snel op. Hij was amper tien dagen vrij of, op 18 mei 1967, werd hij alweer opgepakt. Ook nu stuurde de rechter van Bergen hem voor onbepaalde tijd naar Wortel. En dat was niet de laatste keer. In totaal passeerde hij liefst 17 maal voor de rechter en belandde hij evenveel keren in de landloperskolonie van Wortel. Reeds in 1966 berustte Albert erin dat hij voor de rest van zijn leven "landloper" zou blijven.

De gezondheidstoestand van Albert Van Den Bauwhede was blijkbaar niet fameus, want hij belandde meermaals in de ziekenboeg van de gevangenis, soms voor een hernia, dan voor oor- of hartproblemen: in 1965 te Merksplas, in 1967 in het openbaar ziekenhuis van Turnhout, in de jaren 1974-1975 viermaal in het Genees- en Heelkundig Centrum in de gevangenis van Sint-Gillis te Brussel. Het gevolg hiervan was dat hij geen zwaar werk meer mocht doen.

Zo kwam Albert terecht in de karweiploeg die zorgde voor het onderhoud van de dreven op het grote domein van Wortel-Kolonie. In de jaren 1970 bleek dat hij dan regelmatig bestellingen deed in de winkelwagen die in de dreef passeerde. Zo betrapte men Albert op een keer met een fles sterke drank die hij had verstoppt langs de dreef die hij onderhield. Door dit misbruik van vertrouwen verloor hij zijn jobke om de dreven te onderhouden. In 1971 vroeg en kreeg hij toestemming om in de wasserij van de instelling te gaan werken.

Ten gevolge van hartproblemen overleed Albert Van Den Bauwhede op 1 december 1985 in Wortel-Kolonie op 75-jarige leeftijd. Hij werd begraven op de landlopersbegraafplaats van Wortel-Kolonie. Zijn lichaam rust onder het kruisje met het grafnummer 538.

KG

### **Bronnen**

- > Archieven van de familie Vander Bauwede.
- > Landlopersdossiers in Rijksarchief Antwerpen.
- > Cavaga-kaarten van de RWK Wortel-Kolonie.