

Meesseman Benjamin

Jeugdijaren

Benjamin Meesseman werd geboren te Roeselare op 5 februari 1903.

Was hij de jongste van de kroost? Zowel op materieel als moreel vlak kregen de kinderen een goede opvoeding. Ze hadden niets tekort. Zijn ouders waren begaan met hun kinderen. In dit huisgezin was er geen drankprobleem. Hun huis was proper en verzorgd.

Benjamin leerde lezen, rekenen en schrijven in de lagere school.

Hij was 11 jaar toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak.

Beroepsleven

Na zijn lagere school ging Benjamin werken.

Benjamin Meesseman stapte in het huwelijksbootje. Het geluk lachte hen toe. Volgens zijn vrouw was Benjamin een goede werker en een goede vader voor hun enig kind, een zoon.

Benjamin werkte in de Ardennen als mijnwerker op verschillende plaatsen bij verschillende werkgevers. En even veel keren werd hij ontslagen. Af en toe maakte hij wel kennis met justitie. Driemaal kreeg hij een proces voor openbare dronkenschap, tweemaal voor het toedienen van slagen en verwondingen en éénmaal voor openbare zedenschennis. Aan de lokale autoriteiten van Houdeng-Aimeries, nabij La Louvière, vroeg men wat het karakter was van Benjamin Meeseman. Zij meldden dat Benjamin een zacht karakter had, maar dat hij een drankmisbruik had. Volgens hen was dat ook de reden voor elk ontslag. Benjamin stond in Houdeng-Aimeries bekend als een dronkaard, een zwerver, een leurder, een bedelaar.

Zijn gedrag was veranderd na zijn werkongeval in 1950. De dokter verbood hem om nog als mijnwerker te blijven werken. Was dat verdriet te zwaar om dragen? Vond hij geen ander werk? Begon hij daarom te drinken? Hij kreeg nog wel een uitkering als "gebrekkige". Maar dat geld verkwistte hij. En op de duur ontstonden er schulden.

De laatste twee jaren van hun huwelijk ging Benjamin niet meer werken. Hij dronk elke dag. Hij bedreigde zelfs zijn vrouw, en mocht niet meer binnen. 's Nachts sliep hij dan buiten aan de deur. In 1954 ging het koppel uit elkaar. Zijn vrouw, die zelf ook werkte, wilde niet meer met hem samenleven. Ze verhuisde naar haar zoon.

Landloper

Vlak na de scheiding met zijn vrouw werd Benjamin Meeseman gearresteerd. In 1954 maakte hij voor het eerst kennis met de rechter en de gevangenis. In het begin van zijn verblijf in de landloperskolonie was een verzoening met zijn vrouw totaal uitgesloten. Een tijdje later stemde zij er toch mee in om hun huwelijk een tweede kans te geven, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. Maar dat mooie liedje duurde niet lang. Benjamin ging al vrij vlug apart wonen.

En daarna werd hij ook weer als landloper naar de Rijksweldadigheidskolonie van Wortel gestuurd, de eerste keer vanaf 7 juli 1960 en de tweede keer vanaf 24 mei 1962. Op 18 januari 1963 verliet hij (59 jaar) de gevangenis en werd hij opgenomen bij de Zusters van de Armen in Brugge.

Daarna zijn we het spoor bijster.

Bleef hij bij de zusters wonen?

Waar en wanneer overleed hij?

Bronnen

> Cavagakaarten van de Rijksweldadigheidskolonie van Wortel.