

Driessen Frans °1881

Jeugdijaren

Franciscus Driessen werd geboren te Lommel op 11 augustus 1881 als zoon van Henricus Driessen en Maria Sloodmaeckers. Vader Henri Driessen was sasmeester en herbergier te Rijkevorsel. Zijn schoonfamilie waren allen sas- en/of sluismeesters in deze regio. Frans was de enige zoon tussen drie zussen. Er waren ook nog twee halfzusters uit het eerste huwelijk van zijn moeder (Maria Sloodmaeckers) met Eduard Frateur (ex-Luik).

Beroepsleven

Op 12 augustus 1916 huwde Frans Driessen (35 jaar) te Antwerpen met Josephina Leonia Catherina Delen (geboren te Antwerpen op 26/06/1885). Zij was de dochter van Ludovicus Delen (geboren te St.-Joost-ten-Node op 22/08/1855) en Hélène Adelaïda Gravelin (geboren te Hallennes bij Haubourdin – Rijsel in Frankrijk op 11/10/1863). Ludo was huisschildersbaas, naar het schijnt met een veertigtal werklieden-schilders. Frans Driessen was een erkend scheepsbevrachter aan de Schelde in Antwerpen.



Familiale problemen

Het huwelijk van Frans Driessen zijn schoonouders vlotte blijkbaar niet. Op 12 april 1896 vond men Ludo Delen (41 jaar) opgehangen in zijn woning te Antwerpen. Vermoedelijk was deze zelfdoding te wijten aan de huwelijksontrouw van zijn echtgenote. Twee weken later liet zij haar drie kinderen in de steek en verdween, zonder omkijken, naar haar geboortestreek (Haubourdin) waar ze binnen het jaar in het huwelijk trad met een zekere Steindre waar ze later nog twee kinderen bij had. Haar kinderen uit het huwelijk met Ludo Delen "werden geplaatst" bij hun tantes in de familie Delen. Al deze perikelen hadden op de drie kinderen een nefaste invloed. Josephina Delen was een neurotisch persoon, met een grote behoefte aan affectie van haar verdwenen moeder.

Uit het huwelijk van Frans Driessen en Josephina Delen werden tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog twee kinderen geboren: Leo (1917) en Evelyne (1921). Na deze moeilijke periode werd Frans Driessen agressief en kreeg hij slappe handjes. Het werd zo erg dat in 1931 de echtscheiding van tafel en bed werd uitgesproken. Josephina verhuisde onmiddellijk naar Leers-Nord in Henegouwen, dicht bij de Franse grens. Van daaruit onderhield ze (naar het schijnt) een dagelijkse estafette naar haar moeder, hoewel de afstand tussen Leers-Nord en Hallennes ca. 40 km bedroeg.

Ook voor de kinderen werd een oplossing gezorgd. Zoon Leo werd naar het pensionaat in Doornik gestuurd. Zijn zus Evelyne verbleef in Berchem bij haar tante, de zus van haar vader. Kort voor de Tweede Wereldoorlog kwam Josephine en haar kinderen (in 1940 waren ze respectievelijk 23 en 19 jaar oud) in haar huis te Mariakerke-Oostende wonen, juist achter de zeedijk. In die vooroorlogse periode van de Tweede Wereldoorlog werd zoon Leo enkele keren gemobiliseerd, wat heel wat spanning veroorzaakte in het gezin. Toen bleek ook dat moeder Josephine Delen geestelijk gestoord was. Rond 1938 werd ze geplaatst bij een pleeggezin te Geel. Josephine Delen overleed te Geel op 9 november 1941, op 56-jarige leeftijd.

Frans werd landloper

Wat gebeurde er ondertussen met Frans?

Door de omstandigheden kwam Frans Driessen in een negatieve spiraal terecht. Naast de familiale problemen had Frans ook financiële problemen, ondermeer veroorzaakt door de Eerste Wereldoorlog en door de economische crisis van de jaren 1930. Frans werkte weliswaar hard en verdiende veel, maar leidde na de echtscheiding blijkbaar een liederlijk leven, met een financiële strop tot gevolg. Hij geraakte in de armoede, waardoor er ook minder aandacht was voor de gezondheid.

In putje winter, op 4 februari 1941, werd Frans Driessen aangehouden en naar de rechtbank van Antwerpen gebracht. De rechter stelde vast dat hij voldeed aan de voorwaarden van landloper (geen geld, geen werk, geen adres) en stuurde hem daarom naar de Rijksweladigheidskoloniën. Op 10 februari 1941 arriveerde hij in de landloperskolonie van Wortel. Daar onderging hij de gebruikelijke rituelen. Op de griffie noteerde men dat Frans 1,70m groot was. Hij had grijs haar, een grijze knevel en blauwe ogen. De middenvinger aan zijn linkerhand was misvormd. Daarna volgde nog een gesprek met de directeur en de dokter. Op basis hiervan werd de nieuwkomer dan ingedeeld in een karweiploeg.

Of Frans Driessen in zo'n karweiploeg terecht kwam is niet duidelijk, want op 28 augustus 1941 werd hij opgenomen in de ziekenboeg van de gevangenis te Merksplas. Een maand later, op 22 september 1941, overleed hij te Merksplas, op 60-jarige leeftijd. Drie dagen later, op 25 september 1941, werd hij om 7u45 begraven, wellicht op de landlopersbegraafplaats van Merksplas.

KG

Bronnen:

- > Archief van de familie Driessen.
- > Cavaga-kaarten van de landloperskolonie in Wortel.